



Infos Froidure

— De krant van de Federatie Abbé Froidure —



EEN MOOIE DAG IN HET WILD-PARK LE MONDE SAUVAGE VAN AYWAILLE OP 28 SEPTEMBER 2013

Met de bus, de minibus of met de auto kwamen 351 kinderen en hun begeleiders aan vanuit alle streken van België in het wildpark Le Monde Sauvage. Zij kwamen vanuit Duinbergen, Gent, Antwerpen, Luik, Thy-le-Château, Brussel. Het was een lange reis. Sommigen waren in slaap gevallen en stapten uit de bus met een slaapkop en slaapogen. Het gekrijts van de papegaaien maakt hen heel vlug wakker.

Waar gaan wij ons bezoek beginnen? Het safaripark is heel uitgestrekt en er zijn zoveel dingen te zien. Vlug, het treintje gaat vertrekken. Laat ons daar al mee beginnen, zo hebben wij een algemeen overzicht over het park. Onmiddellijk komen wij in een andere wereld terecht. Heel veel dieren, de meeste in alle vrijheid, lopen rond in het

►► **vervolg pagina 2**



EDITO

Mijn beste vrienden,

In vorig nummer van Infos Froidure meldde ik U het overlijden van mijn vriend Paul Van Reeth, lid van de Raad van Bestuur van de Federatie Abbé Froidure en van de Petits Sapins d'Uccle. Vandaag moet ik U het overlijden melden van Henri Clark, stichter en bestuurslid van PIVOT.

Henri was de goedheid zelf, een man met een heel scherpe humor maar nooit gemeen. In 1976 heeft hij LE PIVOT opgericht om kansarmen terug zelfvertrouwen te geven. De toewijding van Henri kende geen grenzen. Hij gaf ook de krant DEBOUT uit. Daarin bood hij aan die kansarmen de mogelijkheid om zich uit te drukken en hun fierheid en waardigheid terug te vinden.

Het vertrek van deze twee persoonlijkheden uit de Federatie Abbé Froidure heeft ons allen heel diep geraakt. Beiden doordrongen zij ons werk met hun uitstraling van goedheid en edelmoedigheid. Zij laten voor ons een grote leegte achter.

Deze twee mensen die bijna gelijktijdig vertrokken zijn doen mij denken aan het blijvend voortbestaan van ons werk. Toen de Abbé ons meer dan 40 jaar geleden verliet hebben zijn opvolgers zich zeker dezelfde vraag gesteld. En toch is alles verder gegaan!

Toch maak ik van uit edito gebruik om een oproep te doen aan "jongeren" om de fakkel van de Federatie over te nemen. Indien u zin heeft om de tijd van uw pensioen goed te besteden, geef ons een teken. Wat het mooiste is in ons werk, is dat wij omringd worden door enthousiaste en edelmoedige mannen en vrouwen.

Nogmaals bedankt voor uw edelmoedigheid.

Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

► ► *vervolg van pagina 1*

enorme park. Wij zien zebra's, herten, neushoorns, olifanten, dromedarissen, leeuwen, giraffen, antilopen. De kinderen maar ook de groten kunnen hun ogen niet geloven.

Na de tocht met het treintje moeten wij nog kiezen tussen alle spektakels die er te zien zijn: de zeeleeuwen, de roofvogels, de papegaaien, de uilen, het speelplein en de kinderboerderij, de wandeling op de rug van een dromedaris en niet te vergeten de lunch met frieten!

Wij hadden een prachtig nazomer weer. Onnodig u te zeggen dat de dag te kort was.

Met dank aan de directie van het wildpark Le Monde Sauvage d'Aywaille die ons zo vriendelijk en edelmoedig heeft ontvangen.

Dank zij U hebben de kinderen een fantastische dag beleefd waar zij nog lang zullen aan terugdenken.



DE GROENTETUIN OPNIEUW ONTDEKT IN LES PETITS SAPINS VAN UKKEL



Sedert enkele jaren reeds hebben wij gekozen voor een terugkeer naar de aarde. Zij is de voedingsbodem, de aarde die men moet bewerken en de aarde die ons voedt. Het opvoedkundig uitgangspunt heeft ons overtuigd.

Wij beschikken over een groot stuk grond dat goed gelegen is. Zo zijn wij begonnen met de kweek van eigen groenten en fruit. Kinderen die in een voorziening verblijven kennen meestal niets over landbouw. Zij woonden in appartementen en sla werd gekocht in plasticen bakjes. Zij moeten nog ontdekken wat de aarde ons aanbiedt dankzij werk, kennis en geduld.

Zij moeten stilaan de voldoening ervaren om te plukken en te eten wat ze zelf gezaaid hebben. Een tuinier begeleidt ons en leert ons hoe wij het beste resultaat kunnen bereiken met de gepaste teelten.

Elk kind heeft nu een eigen lapje grond en kiest zelf de groenten die het wil kweken. Tijdens de lente verzorgen wij in de serre de zaden, het plantgoed en de kruiden die wij uitgekozen hebben. Dan wordt er in verschillende fasen in de tuin gewerkt door de jongste of de oudste kinderen volgens de moeilijkheid van het werk.

Wat een plezier om tomaten, wortelen, ajuin, prei van eigen kweek te eten. Maar ook groenten die men niet kende zoals pastinaak, raapjes, aardperen en natuurlijk ook aardbeien, frambozen en zwarte bessen. En zij worden gebruikt in puree, sausen en soepen. Zelfs in volle winter konden wij reeds onze eigen diepgevroren groenten eten.

Dit project heeft onze verwachtingen overtroffen dankzij opvoeders die ervoor zorgen dat onze groentetuin goed onderhouden wordt. De kinderen zijn enthousiast. Vol verwondering kijken naar de groeiende plantjes, kruiden plukken en ruiken, de eerste kleine aardbeien proeven dat vinden zij heel leuk. Het zijn eenvoudige maar kostbare ervaringen in hun jonge leven. De uitdaging was groot maar iedereen heeft het belang ervan ingezien. Zij kunnen nu zelf een menu samenstellen tijdens de kooklessen op donderdag.

Lekker eten, fruit en groenten eten, op een andere manier leren eten, dat zijn belangrijke troeven voor hen en hun toekomst. Zorg dragen voor zichzelf, voor zijn gezondheid begint met gezond eten. Inzicht hebben in hun voeding is een belangrijke troef voor deze fast food generatie. De vergelijking met de voedingsbodem ligt voor de hand.

Praten over wortels die zich vastgroeien in de aarde heeft een speciale weerklank bij kinderen die juist ontworteld zijn of op zoek zijn naar hun identiteit. De beelden en de gelijkenissen komen vanzelf terwijl men discuteert als men aan het spitten of aan het zaaien is of als men zich vragen stelt.

Dat zijn uitgelezen momenten om zich op een andere manier te uiten of zichzelf in vraag te stellen. Hoe vaak horen wij die vraag stellen: "Heb ik ook wortels?" Het



opvoedersteam geniet ook van dit project. Het werk in de tuin is een plezier geworden, vooral als het afgesloten wordt met een fruittaart of met verse soep. Iedereen wint erbij!

*Elisabeth Van Meenen
Thomas Sautelet*



We danken U voor uw steun
BE 33 210-0398955-46
FAF VZW KLEINE DENNEN

OPGELET !
Giften zijn sedert
2011 fiscaal
aftrekbaar vanaf
vanaf € 40.

AFSCHEIDSWOORD VAN ANDRÉ SIMON, VOORZITTER VAN PIVOT EN GROTE VRIEND VAN HENRI

Luisteren... maar ook en vooral begrijpen. Dat was één van de talrijke kwaliteiten van onze vriend Henri. Luisteren ... en begrijpen om te delen. Zo hebben wij Henri gekend. Luisteren om te begrijpen, begrijpen om te delen. Henri wou nog veel meer. Hij wou naar iedereen luisteren en vooral naar hen die men niet meer hoort omdat zij verlamd zijn door de schande van hun armoedige situatie.

Hij kwam in opstand tegen de neerbuigende kijk van de maatschappij op de slachtoffers van materiële armoede. Hij weigerde de miserie te "verlichten". Hij wou ze bestrijden zoals de dienstweigeraar, Joseph Wresinski, het deed.

Veeleer dan het woord te nemen om te spreken over de slachtoffers van armoede, gaf hij hun zelf het woord om hen te helpen hun schaamte te veranderen in waardigheid. Hij moedigde hen aan om samen te komen, om zich Recht te zetten en hun successen tot hun recht te laten komen zodat die als voorbeeld kunnen dienen voor iedereen.

Reeds sedert twee jaar bereidde Henri met heldere blik de toekomst voor. Vanaf september 2013 vergezelde hij Catherine Myslinski die de leiding van Pivot zal overnemen.

Bedroefd om zijn heengaan maar met fierheid leven wij mee vandaag met de grote familie van Henri samen met de families van Pivot.

Op deze 27 juli 2013 is hij verenigd met de grootste verdedigers van de slachtoffers van materiële armoede zoals Abbé Froidure, Père Joseph, Abbé Pierre en zovele anderen. Je bent in goed gezelschap, Henri!

BEDANKT, beste Henri.



Henri bereidde sedert enkele tijd zijn vertrek voor en koos Catherine om hem te vervangen. Hij had vertrouwen in haar en wist dat Catherine het project Pivot met passie en enthousiasme zou voortzetten.

INFOS FROIDURE

Voorzitter

Baron Paul van der Straten Waillet

Afgevaardigd bestuurder

Jacques Sonnevile

Redactie

Jacques Sonnevile,
Paul van der Straten Waillet,
Rik Verboven, Bert Weekers.

Lay-out

Bidule.be

Redactie

Administratie

Publiciteit

Parmentierlaan 19 bus 4

1150 Brussel

T + 32 (0)2 771 08 10

E-mail: froidure@skynet.be

Internet: www.froidure.be

BE 33 210-0398955-46

FAF VZW KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

